

Demoklemun

DEMOKLEMUN Bir bukelemun misali renkten renge giren demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon devlet politikasını belirlemede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimi olarak tanımlanarak, Eski Yunan'da ortaya çıktı. Söyleniyor. Biz de bu düşünceye sarılıp "Çağdaş Yunan Medeniyetini" okullarımızda öğreniyor bu yüzden olsa gerek köleleştirmek, parçalamak isteyen Avrupa Birliği'ne sıkı sıkıya bağlanıp sahip çıkıyoruz. Ama bakınız devletimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK Afet İnan'ın "Atatürkten Yazdıkları" adlı kitabında ne diyor; Demokrasi prensibi inkıfap: Bundan yedi bin sene evvel, Elcezirede, beşeriyetin ilk medeniyetini kuran Sümer, Elam ve Akademi demokrasi prensibi tatbik olunmuştur... Aslında adını verdiğim ve bir bölümünü size aktardığım kitapta Atamız'ın Cumhuriyet, Milliyet, Türk Milliyetçiliği, Devletin Vazifeleri ve daha onlarca konu hakkında düşüncesine yer veriliyor. Ama biz okullarımızda bu kitapı okutmak veya bir bölümünü vermek yerine yakınından bile geçmeyen batı odaklı bilgilere yer veriyoruz. Neyse aslında asıl kafamı kurcalayan, en başta belirttiğim bu demokrasinin aldığı renkler. İmdi demokrasi, demokrasinin düşünceleri rahat rahat söyleyebilmek demek mi? Yoksa dağdaki teröristlere sahip çıkıp, kanla çizilen sınırları hainlikle bozma? Ya da bir milletin dirilişi, bir ülkenin kuruluş, İnkılabını silbilme, ortadan kaldırabilme özgürlüğü mü? Irak'a atılan bombalar, her gün onlarca insan, Afrika'da birbirlerine düşürülüp açlıkta, ölüme, hastalıklara terk edilen insanlar demokrasi için mi? Bütün bunların başında verdiğim tanım mı, yoksa gözlerimin gördükleri mi demokrasi? Eğer gözlerimin gördükleri ise ben demokrat değilim. Anlatılmayan yazının başındaki tanım demokrasi ise ben bir devrimci, ben bir asiyim. Atatürk Türkiye'si'ne ve nasipse tüm dünyaya demokrasiyi getirebilmek için ölmeye hazırım.