

Vatan Toprađý Yabancýya Satýlmaz

Vatan Toprađý Yabancýya Satýlmaz Sevgili okurlarým, gazete havadislerinde okuduklarýma inanamaz olmaya baýladým. Yabancýlara vatan toprađý satanlarýmýz varmýp. Emperyalist devletlerin son meyvesi Ýsrailliler bile Anadolu’muzun verimli topraklarýna sahip olmaya baýlamýplar.

Bu nasýl olur? Vatan toprađý yabancýya satýlmaz, ancak kiralanabilir.

Milliyetçi kúltürle yetipen bizlerin, túrlü yollarla bu uygulamalarý engellememiz gerekir. Siyasi kuruluþlarýmýzýn ilk görevleri, kanunlardaki bopluklarý kapatarak, bu yanlýpý önlemek olmalýdır.

Ýsraile’in kuruluþundan dört beþ yýl sonra, 1952 yýlýnda sporla ilgili resmi görevli olarak, Telavi, Kudüs ve Hayfa’ on gün konuk olmuþtum. Birleþmiþ Milletler’in kararlarýndan faydalanan Yahudi soylu insanlar Ýsraile’e göç ediyorlar ve bu deniz kenarýndaki kum çölünü vatan yapmanýn çabasýný gösteriyorlardý. Kadýn-erkek, seferberlik ilan etmiþ gibi çalıþýpý konuda teknoloji sýkýntýsý çekmedikleri belli idi. Bütün Avrupa ve Amerika’nýn yardýmlarýný alýyorlar, ayrýca yetenekli in gücüne sahip bulunuyorlardý. Hayfa’ya gelir gelmez otomobil fabrikasý kurmuþlar ve Orta Doðu’yu doyurmuþlardý. Çöl kumunu ýslah ederek tarýma açmýþlar, deniz suyunu arýtarak kullanmýþlar ve bizim o tarihlerde bilmediðimiz yaðmurla sulama tekniði “spring” ile Akdeniz’in sebze ve meyvelerine sahip olmuþlardý.

Çölde giderken kilometreler boyunca arazi ýslah çalıþmalarýna þahit olduk. Çöl kumu, toprakla karýþtırýlarak ve düzeltilerek hazýrlanýyordu. Kilometreler ilerledikçe fidan dikimi ve yaðmurla sulamalarý, çiçek açmýþ, meyve vermeyen aþaclarý görürsünüz. D meyve suyu üreten fabrikalarýn misafiri olabilir ve kutu ambalajla istediðiniz çepitten meyve suyuna sahip olabilirsiniz. Otomobil fabrikasýný ziyaretimizde fabrika müdürünün gösteripli salonlarda deðil, kýsa kollu gömleði ile þortlu giysisinin tozlarýný silkeleyen karpýladýðýný unutamýyorum. Yine çöl sýcađýnda talim gören asker giyimli kýzlarýn, aþaç gölgesinde topluca dinlendikleri gözle gitmiyor.

Yerli Arap Filistin halký ise, tam aksine eðitimsiz ve tembel. Zaruri ihtiyaçlarýný temin etmenin gayreti ile yetinmekte, sabahtan akþama kadar da ayak parmaklarý ile oynamakla meþguller ve kahvelerde kovboy filmi seyrederek üretimi unutmuþlar. En kolay gelirlerini de, tapulu arsalarýný Yahudilere satarak elde ediyorlar. O tarihlerde Araplarýn idaresinde olan Kudüs þehrinin tapularýnýn çoðu Yahudilerin eline geçmiþti bile.

Ýpte bu iki halkýn altmýþ yýldan beri gözden uzak durumu son yýllarda patlak verdi. Bir tarafta, Avrupa ve Amerika’dan destekli teknolojik yeniliklere sahip sömürücü ekonomilerin temsilcisi, her túrlü silaha sahip ordusuyla Ýsraile Devleti, diðer tarafta birbirini yemekle meþgul Arap topluluðunun devlet þekline dönüþtürülmüþ, hürriyet mücadelesini taþ atýlan sapanlarla yürüten Filistin toplumu.

Biz bunlardan deðiliz. Biz Büyük Bozkurt M. Kemal Paþa’nýn önderliðinde, her aileden þehitler vererek emperyalist güçleri uþaklarýný denize dökmüþ ve “Devletini kanla irfanla kurmuþ” soyun temsilcileriyiz. Bir karýþ toprađýmýzý kimseye sattýrmayýz. Yönetimlerin ve demokrasinin eksikliklerinden istifade ederek bu günahý iþleyenlerden hesap sorarýz.

Tanrý Türkü Korusun.